



## WORDEN WAT JE WIL!

'Wat wil je worden'  
vroeg de juf,  
't was in de derde klas,  
ik keek haar aan en wist het niet,  
'k dacht dat ik al iets was.

Toon Hermans

### Worden wat je wil... zijn wie je bent!

- 1 Wat wil je later worden? is een doodnormale vraag die je vast al eens gehoord hebt. Sommige kinderen hebben nog geen idee, anderen weten het al: juf, brandweerman, kapper, tandarts... Tenminste, dat denken ze nu. Dat kan natuurlijk altijd veranderen en vaak gebeurt dat ook.
- 5 Toch heeft Toon Hermans in zijn gedicht een zwiep gegeven aan die doodnormale vraag. Want: later iets worden? Ben je nu dan nog niks? Ja, natuurlijk wel! Jij bent jij. Misschien ben jij het kind dat de klas keer op keer laat lachen om je spontane acties en gekke invallen. Misschien ben jij het kind waar anderen hulp aan vragen als ze hun rekenwerk niet snappen. Misschien ben jij degene die met gym iedereen verstoeld doet staan. Of het meisje dat zo stil en teruggetrokken lijkt, maar ondertussen haarfijn weet wat er allemaal speelt in de groep. De jongen die altijd zoveel te vertellen heeft bij wereldoriëntatie of degene die in een mum van tijd de verjaardag van de meester heeft georganiseerd en het ook wel even wil presenteren.
- 15 Komen er al namen bij je op? Kijk eens rond in je klas, herken je kinderen? Ieder heeft zo zijn of haar eigen talenten. Het is belangrijk dat je weet wat je talenten zijn, dat je ze gebruikt en er trots op bent! En ook dat je de talenten van een ander ziet. Vaak weten we van onszelf heel goed te bedenken waar we niet zo goed in zijn, wat we niet zo goed kunnen. Dat durven we ook wel te zeggen, een beetje lacherig: 'Dat kan ik echt voor geen méter!'
- 20 Maar zeggen waar je wél goed in bent, dat is vaak lastiger. We willen niet opschepperig doen, toch? Bescheidenheid siert de mens. Ja, dat zal best – maar je schiet er niet altijd wat mee op.



Dus, wat ben jij? De planner, de volhouder, het luisterend oor? De bruisbal, de spiegel of de filosoof? Het lopende vuurtje, de netwerker, de doen-kampioen? Weet je veel  
25 van media, ben je veel bezig met de natuur? Misschien vind je het geweldig om dingen te ontwerpen of denk je na over energie en duurzaamheid. Ga eens op zoek naar jouw interesses en talenten!

Vaak zijn het dingen waar je blij van wordt. Dingen die je weinig moeite kosten, waarbij je niet merkt dat je eigenlijk heel veel goeds aan het doen bent. Voor jou voelen ze als  
30 heel vanzelfsprekend.

En gelukkig maar dat we allemaal zo verschillend zijn. We kunnen niet allemaal juf, politieagent of elektricien worden. Wat voor de één niks is, kan voor een ander heel belangrijk zijn. Dat doet me denken aan een oude anekdote: Willem moet zijn auto verkopen. Bij de eerste garage krijgt hij er helemaal niks meer voor. 'Die auto is al zo oud,  
35 die kan regelrecht naar de sloop!' Dat doet Willem niet en hij gaat naar een andere garage. Daar hoort hij wat anders: 'Het is een oude auto, maar er zitten nog best wat onderdelen aan die ik kan gebruiken. Voor €400,- wil ik hem wel hebben!' Willem twijfelt, maar neemt zijn oude brikkie toch maar weer mee. Onderweg doet hij nog even een boodschap en op de parkeerplaats wordt hij aangesproken door een andere man.  
40 'Neem me niet kwalijk, maar is dat uw auto? Wat een gaaf ding! Ik ben helemaal weg van dit oude type. Helaas zijn ze haast nergens meer te krijgen... Ik zou er heel wat voor over hebben om er zo één te bemachtigen. Waar heeft u hem vandaan?' Je raadt al wel wat er dan gebeurt: voor een mooie prijs kan Willem zijn auto verkopen aan de echte liefhebber.

45 Wat wil je later worden? Gelukkig, toch? En als je doet wat je leuk vindt en waar je goed in bent, komt dat wel goed. Wordt jouw talent niet herkend? Ga dan niet twijfelen aan jezelf. Waarschijnlijk ben je gewoon bij de verkeerde garage! En je hoeft het nu nog niet te weten wat je later wil ga doen – en volgende week of volgend jaar ook nog niet. Ontdek eerst maar eens wie je bent!

